

THI PHÁP NHẬP MON

— — — — —
TRAITÉ DE VERSIFICATION ANNAMITE

PAR

THÈ-TAI, TRƯƠNG-MINH-KÝ

OFFICIER D'ACADEMIE

Chevalier de l'Annam et du Cambodge

Ancien professeur au collège Chasseloup-Laubat

Interprète au titre européen

DU SECRÉTARIAT DU GOUVERNEMENT DE LA COCHINCHINE



EDITION ILLUSTREE

SAIGON

EXPRESSOIRIE COURTOIS-ET-ELIE

1898

THI PHÁP NHẬP MÓN

TRAITÉ DE VERSIFICATION ANNAMITE

PAR

THÈ-TÀI, TRƯƠNG-MINH-KÝ

OFFICIER D'ACADEMIE

Chevalier de l'Annam et du Cambodge

Ancien professeur au collège Chasseloup-Laubat

Interprète au titre européen

AU SECRÉTARIAT DU GOUVERNEMENT DE LA COCHINCHINE



EDITION ILLUSTRÉE

SAIGON

Imprimerie Commerciale REY.

1898

DU MÊME AUTEUR

1. Fables de Lafontaine (traduction).....	0.50
2. Télémaque (traduction).....	0.10
3. De Saigon à Paris (<i>Như tây nhợt trình</i>).....	0.50
4. Exposition Universelle (<i>Chic quắc thời hội có hình</i>)....	0.50
5. Riche et Pauvre (<i>Phú bần truyện</i>).....	0.10
6. Méthode pour apprendre l'Annamite (<i>Tập dạy học tiếng annam</i>).....	0.20
7. Cours gradué de langue française (<i>Pháp học tân tuong</i>) ..	2.50
8. Cours de chinois (<i>Âu học khai mông</i>).....	0.20
9. Entretiens sur la Piété filiale (<i>Hiếu kinh diễn nghĩa, ba thứ chữ</i>).....	0.20
10. Petite Etude (<i>Tiểu học già ngôn</i>).....	0.20
11. Morceaux choisis de littérature chinoise (<i>Cỗ văn chọn báu</i>) ..	0.20
12. Préceptes de morale chinoise (<i>Khuyến hiến ca</i>).....	0.40
13. Trésor poétique chinois (<i>Ca từ diễn nghĩa</i>) ..	0.10
14. Tragédie de Joseph (<i>Tuồng Joseph</i>).....	0.10
15. Tragédie de Bá-áp-khảo (<i>Tuồng phong thần Bá-áp-khảo</i>) ..	0.40
16. Tragédie de Kim-Vân-Kiều (<i>Tuồng Kim-Vân-Kiều, ba thứ</i>) ..	0.50
17. Syllabaire quốc-ngữ (<i>Văn quốc-ngữ</i>).....	0.05
18. Premières lectures enfantines (<i>Quốc-ngữ sơ giai có hình</i>) ..	0.10
19. Vingt-quatre actes de Piété filiale (<i>Nhị thập tứ hiếu diễn ca</i>) ..	0.20
20. Traité de versification annamite (<i>Thi pháp nhập môn</i>)....	0.20

Các thứ sách kể trên này để bán tại nhà Trương Thè-tài ở Saigon
Ai muốn mua thì gọi bạc đèn đó, và để tên họ cùng chỗ mình ở
cho rõ, thì có người gởi sách lại cho chàng sai.

THI PHÁP NHẬP MÔN

THI NIÊM BÌNH TRÁC

Bình khởi:

Bình bình, trác trác, trác bình bình,
Trác trác, bình bình, trác trác bình,
Trác trác, bình bình, bình trác trác,
Bình bình, trác trác, trác bình bình.

Con voi.

Trong loài tāu thủ thiệt voi thô,
Khác lợn ngà voi bón dựng to,
Ruộng Thuần xiva cày còn đẽ tiếng,
Nay người thầy lớn gọi ông Bố.



Trác khởi:

Trác trác, bình bình, trác trác bình,
Bình bình, trác trác, trác bình bình,
Bình bình, trác trác, bình bình trác,
Trác trác, bình bình, trác trác bình.

Con tāy.

Dù tợn loài tāy thú bón chen,
Da như giáp sắt, mũi như súng,
Ăn gai uồng đục, không wa bóng,
Y mạnh nghìn-ngan cứ miệt riêng.



Con dê.



Phận hèn chui-nhủi tháng ngày qua,
Dáng-dỏi đèm hòm tiếng thiêt-tha,

*Bay nhãy với đời coi thử sirc,
Vui chơi củng biết đà như gà.*

Con ve.



*Sanh dọc bờ tre dâng-dòi kèu,
Ngâm phong vịnh nguyệt chôn diều-hiu
Hèng sương phì dạ qua ngày tháng,
Thiền-thôi còn danh cừu bịnh nhiều.*

Nhi, tiê, lục, phản minh.

Bình khôi :

—	bình	—	trắc	—	bình	—
—	trắc	—	bình	—	trắc	—
—	trắc	—	bình	—	trắc	—
—	bình	—	trắc	—	bình	—



Chiếc ghe.

Ghe thuyền đi miền, chiếc di sông,
Chèo tài buồm chần sắp nát xong,
Cõi sóng ngược xuôi tùy thuế nước,
Thẳng quanh rộng hẹp lượng theo dòng.

Trắc khôi.

—	trắc	—	bình	—	trắc	—
—	bình	—	trắc	—	bình	—
—	bình	—	trắc	—	bình	—
—	trắc	—	bình	—	trắc	—

Chiếc tàu.

Xuôi gió truồng buồm tách đám khói,
 Trầy sang biển cả nước cung trời,
 Giữ lèo coi lái theo thời thế.
 Dongruổi đường truồng được thành thoi



Bình chia ra làm hai giọng: thường bình, hụ bình.

1º Thường bình là tiếng không dẫu.

Con quí.



Trong đám từ linh đứng thứ ba,
 Ba sô tài chậm, chậm sao qua,
 Qua thời ngàn tuổi còn chưa thát,
 Thát dễ cho đời dễ bối khoa.

2º Hụ bình là tiếng có dẫu huyền.

Cái giường.

Phòng ngủ để giường phải cách thay,
 Mùng che vạc lót thê thân hay,
 Mơ màng tưống gồi Trần-doàn êm,
 Co giãn mặc mình giác điệp say.



Trắc chia ra làm ba giọng: *thượng thính, khú thính, nhộp thính.*

1º *Thượng thính* là tiếng có đầu hỏi, đầu ngã.

Con sáo.



Cò đồ mỏ dài cẳng lại cao,
Đặt tên là sáo thuở đời nào,
Rạch châm lòn-quần phòng tôm cá,
Bắt đặng xâu liên khói tảo lao.

2º *Khú thính* là tiếng có đầu sác, đầu nặng, mà không chữ e, ch, p, t, ở sau.

Con nhện-nhện.

Búa lưới dán-dán, nhện-nhện hùm,
Một mình trân giữa thè ngồi thum,
Muỗi ruồi vươn tới khôn phương thát,
Đóng mồi liền hay vần chỉ trùm.



3º *Nhộp thính* là tiếng có chữ e, ch, p, t, ở sau.



Bầu nước pha ly.

Bầu nước pha-ly thây rặc-ròng,
Thân ngoài xem được thân trong,
Bợn nhơ khó đóng mình trơn sạch,
Dè-dặt tuồng-pha mới dẹp lòng.

THI CÂU KHỔ ĐỘC.

Chữ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, cứ hai trắc một bình hay là
một trắc hai bình luân, thì khỏi khổ độc.



Cái xe.

Bình khói: Theo đàng quanh thằng DẤY liên xe,
Cái bánh xây vẫn NGHĨ ÉO-le,
Chồng chõi luồng công con CHÙU-CHÂU,
Lướt qua bụi thùy BÀT trời che.

Cái ghê.

Trắc khói: Cái ghê chịu người THÈ ĐÁ quen,
Đá quen giúp đỡ CÀ sang hèn,
Sang hèn nương dựa AI KHÔNG chịu,
Không chịu ngồi yên, PHẬN CHÙA yên.



Chữ thứ tư như hạ bình, thì thứ bảy phải thượng bình, chữ
thứ tư thượng bình, thì thứ bảy thượng bình, hay là hạ bình mặc ý.

Cái nhà.

Nhà cửa bảy LÀM tý thuở xưa,
Vững lòng cẩn nắng lại ngăn mưa,
Chõi trời chòng đất day ngang dọc,
Rộng hẹp thấp cao mặc ý wa.



KHỒI, THÚA, CHUYỄN, HIỆP.

*Con
chuồn-chuồn.*



1º Khởi.

*Vì nước xông-phạ vuốt tới vỡ,
Nhẹ-nhàng bờn cánh thành-thoi chơi,
Trè tra xẳng-xít vẩy nhau tập,
Lui tới thung-dung ở giữa trời.*

2º Thúa.



3º chuyen.

*Con công
Con công tö-hộ giọng nghe vang,
Ven-vé đâu đuôi sác rõ-ràng,
Bán-dặng múa-men coi yêu-diệu,
Trời cho xinh-tot phải khoe-khoang.*

Con chó.

Sáng hơi lạnh mắt giỏi nghẽ sán,
Được thịt vui lòng dễ chúng ăn,
Giữ cúa, đùa gian nghe tiếng sợ,
Giận-mèo biêng-nhắc thầy nhän răng.



4º Hiệp.



*Con mèo.
Leo-trèo đê nhirt, cọp kién vi,
Bộ mặt hám rào thầy phát nghi,
Ai trù tò-vè nghe tốt nết,
Đồi lồng lên-lúc, chuột sáu-bi.*

THI GIA TỨ TÁC

1^o Cú.

Con heo.

Hắc diện lan quân tộc gọi heo,
Dâu voi đuôi chuột bốn chun cheo,
Cú lo dưỡng vóc, ăn rồi ngủ,
Út-ét dậy rân, biết cám treo.



2^o Tý.

Con chuột.



Đứng đầu con giáp được phán vinh,
Léo-déo bầu nan khuây thắt kinh,
Thù vật, cá cơm khôn giā mặt,
Xoi hao mạch nước, sợ mèo rình.

3^o Pháp.

Con chiên.

Chiên trừu gầm nghū thiệt hiền lương,
Chọc huyết nịnh nghe rât thảm thương,
Đỗ tiếng lồng mềm làm nì nhuyền,
Nào lo nát thịt với tan xương.



4^o Cánh.

Con cọp.



Ra oai làm chúa chồn sơn làm,
Vùn sát minh vàng vẽ vện thảm,
Vây cánh có không trời đất biệt,
Võ cho già-giặng mới tri âm.

THI HỮU THẬP KHOA



1^o Ý.

Con cóc.

Nực dông thiên hạ thảm gần xa,
Cóc ở trong hang, cóc nhảy ra,
Phình bụng nghiên răng trời đất động,
Tuôn châu rơi lụy chúa-chan ả.

2^o Thủ.

Con khỉ.

Nhăn mặt nhăn mày bộ liền bàn,
Chọc trời khuây nước dõi theo bàn,
Ai dại công khéo run cây nhác,
Chàng tưống Ngô-khóng mặc lục trán.



3^o Thần.

Con quạ.

Lông cánh mỏ giò cà thay đen,
Tiếng kêu quạ-quạ ây xưng tên,
Ra công làm ổ nuôi tu-hú,
Thịt dạ thi ăn chàng đợi đèn.

4^o Tình.

Con én.

Đầu tròn mõ ngắn lười rè hai,
Liện tháp bay cao đáp vân dài,
Bông lá bớt sâu nhờ bụng mèn,
Bồn phượng đầu àm tới lui hoài.



5º Khi.

Con gà.



Trên đầu như đội mào văn nhân,
Có cựa có oai tĩ vồ thần,
Với chúng chi sờn nhơn đồng tin,
Gỗm hay nam đúc tới chung thân.

6º Lý.

Con bướm.

Dung nhan dẹp-dè trẻ mè-sa,
Đảng mặt chơi hoa phái gọi-là,
Ông rú hoa khoe đang nő nhuỵ,
Vì lòng chuộng sắc hóa sa-dù.



7º Lực.

Con ngỗng.



Tục kêu con ngỗng, hiệu vinh sinh,
Huênh-hoảng tro-trơ tự tánh tính,
Động-dạng tôi-tăm iêng-ỏi tiếng,
Ô tên gian-tê hoàng hồn kinh.

8º Cảnh.

Cái ly.

Cái ly hình dáng chè coi xinh,
Lớn nhỏ tròn bồng sắc được tinh,
Sánh chén dạ-quang thêm rè giá,
Vui lòng rót rượu mặc tang tinh.



9º Vật.



Dòng-hồ.

Dòng-hồ nước đỡ tỳ mưa sa,
Giờ khắc đêm hôm chí thay qua,
Máy-móc đời nay thêm chè hiên,
Nhỏ to xét lại khéo hơn xa.

10º Sự.

Con bò.

Sừng sắt da vàng móng cẳng nai,
Thái-lao tê lê, chàng kêu nài,
Qua trường động mò kính hùm sói,
Lâm ruộng nhường trâu, đứng thứ hai.



THI HƯU THỄ CHÍ.



Ông thầy.

Dọn bài giải sách chí lắn cho,
Rõ nghĩa cang thường, rõ đạo nho.
Nâu sùi xôi kính đều được chin,
Cùng vì siêng-sáng cả thầy trò.

Bà thủy.

Nghĩa trọng ơm sâu thè đất trời,
 Cha sanh mẹ dưỡng được nên người,
Thái-Nhâm, Vwang-Qui gương còn tạc,
 Đạo đức truyền trao đế dạy đời.



Con cái.

Sanh con ai cũng trước về sau,
 Vẹn giữ thân danh ây việc đâu,
 Tài cả đức dày đời nhắc nhớ,
 Hiền cha vinh mẹ được dài lâu.



Ông thánh dạy cầm viết.

Phép cầm ngồi viết cách phương tây,
 Ba ngón kẽm day cán phía vai,
 Ngón trỏ đè trên liền ngón giữa,
 Một bên ngón cái kẹp cho ngay.



Con gấu.

Gấu xem bộ mặt thiệt u-mè,
 Áu mặt say nǎm, thầy góm-ghé,
 Mạnh-mè làm chi khi thắt thè,
 Bị người mổ mặt chẳng kién dè.



Con nai.

Lớn lên có gạc, nhảy thành danh,
Viết-lách bùn xiên, cung đỗ đanh,
Thầy cọp hay rình nén thè thè,
Ăn no i đồng tràng thiệt là lanh.



Con ngựa.

Dạng-dì xông pha chôn chiên trường,
Mặt dài có tiếng, chịu yên cương.
Mượn răng gạt-gầm bày mưu quí,
Cuồn vó, trâu thua thê phải nhường.

Con lừa.

Xuồng dốc lên cao chàm-hầm đi,
Tai dài mặt lớn ngựa nào bì,
Quá tay ngàn cò ra ngày đại,
Có mạnh không khôn chúng chẳng vì.



Con lừa.

Ngựa lừa lai giống gọi là lừa,
Giống mẹ, có phần cũng giống cha,
Thua ngựa khôn ngoan, hơn sức mạnh,
Chở chuyên đồ nặng lại đi xa,

Con dê.



Lớn bụng to lông cứng cỏ đầu,
Có râu, đực cái cũng như nhau,
Lau-chau tánh-nết khôn chưa được,
Tô-vó xưa chan thảm phát đau.

Con thỏ.

Thây bóng sáng trắng, nhảy giốn trắng,
 Nhảy qua nhảy lại, lại coi chừng,
 Ngù còn mờ mắt, nghi chi quá,
 Nhát tưống như cheo, sợ chẳng bằng.



Con cò.



Xem ra giông dạng hạc phương nam,
 Lông trắng phau-phau, mồ cảng thảm,
 Nhơn tiện gấp ngao, ngao hoàng kẹp,
 Ngư-ông thừa thê khôi truy tâm.

Con kếc.

Lưỡi dày mồ quặm, sác lồng tươi,
 Keo-kếc tài hay mượn tiếng người,
 Ông-ông kêu la làm phờ-lờ,
 Mà không biết xét, để trò cười.



Chim sê-sê.



Minh xám rắn đen, tiếng sê sừng,
 Cỏ ăn nhảy-nhót ngô coi chừng,
 Theo người nương dựa, theo nhà cửa,
 Tâm-màn bò qua thây bụng mừng.

Con vịt.

Vịt ưa lặn lội dọc theo sông,
 Tòm cá no lòng đứng ria lông,
 Con cậy mẹ gà chiu chắc lớn,
 Hình dương đựng cá dồi ngư-ông.



Con bồ câu.



Tròn-trịa mắt đầu, láng-cuộng lông,
Vẩy đoàn bay liên giữa đồng không,
Xứng đồi quyên-luyễn, ưa thịnh-tịnh,
Ở ô đơn sơ khác ở lồng.

Con ong.

Quán tam tọ ngù đặng làm ngan,
Bóng tốt nhụy tươi, hút tối tần,
Nọc độc, ai nghe không ghét bõ,
May nhờ ngọt mật, chúng khôn than.



Con kiến.



Lo xa dự trữ cùng đều hay,
Con kiến mưu-mô đáng mặt thấy,
Sớm-tối phản phiền chuyên vận chia,
Đem về dành để giữ từ ngày.

Cá voi.



Biển đục trời mờ nỗi giờ dòng,
Lên voi đồ-sộ giữa minh-mông,
Ra ơn cứu vớt người làm nạn,
Nam-hải tướng quân, sắc tặng phong.



Cá móp.

Ngan dọc ngoài khơi trãi nắng mưa,
Chín hám răng sắt tỳ răng cưa,
Vây vùng oai thế, con người khiếp,
Lâm tới chàng-va át chàng chừa.



Con sún.

Vây rùa nanh cọp, vóe in rồng,
Ở lóng bể bưng ở dọc sông.
Hàng-dù làm ván phân phài quầy,
Chùi lòi khôn kéo nói nghèo thòng.

Con cua.

Trong sông ngoài biển còng nghìn-ngan,
Giáp ày da đồng, gạch ày gan,
Ai gọi vỏ-trường, đưa tám quý,
Kéo là công-tử, tréo-ngoe càng.



Con tôm.

Sông-mùi đường cưa lại có càng,
Ở sông ở biển lội ngang-ngang,
Tanh hay bùng-ray, hay eo-cú,
Nhưng được chạo ngon được tiếng vang.



Con ếch

Con ếch bén chun chảng mò móng.
Có sao bơm rượu gọi gá đồng,
Lúc nǎm dày giềng than trời hép,
Nhảy khỏi tên rồi thay rộng không.



Con rắn



Rắn chia bốn loại cù noci sinh,
Đất nước cỏ cây vẽ dạng hình,
Muồn muỗi tối voi, lồng quá súc,
Ngậm chầu đáp nghĩa, câu thảm tinh.

Con ốc

Nghé ra con ốc có nhiêu dòng.
Ở biển ở sông ở miệt giồng,
Có thứ Xiêm-la làm báu nước,
Đất ta cũng chuồng cùng yêu đồng



Con tôm



Xé tối loài tôm có ích thay,
Kéo to nén kén vẫn bao dày,
Khen ai hay biến làm ra chí,
Đết lụa theo hàng, dụng vá may

Cái bàn

Nhiều kiểu tờ báu khéo vẽ-viền
Theo màu theo dáng đặt theo tên,
Theo hỏi theo lời dùng theo chuyện,
Có cái theo chia gọi bắt tiên.



BÁT CÚ THI NIÊM BÌNH TRÁC.

Binh khôi :

1. <i>Binh binh,</i>	<i>trác trác,</i>	<i>trác binh binh,</i>
<i>Trác trác,</i>	<i>binh binh,</i>	<i>trác trác binh,</i>
<i>Trác trác,</i>	<i>binh binh,</i>	<i>binh trác trác,</i>
<i>Binh binh,</i>	<i>trác trác,</i>	<i>trác binh binh.</i>
2. <i>Binh binh,</i>	<i>trác trác,</i>	<i>binh binh trác,</i>
<i>Trác trác,</i>	<i>binh binh,</i>	<i>trác trác binh,</i>
<i>Trác trác,</i>	<i>binh binh,</i>	<i>binh trác rắc,</i>
<i>Binh binh,</i>	<i>trác trác,</i>	<i>trác binh binh.</i>

Lời dẫn. — Dạy con nit, thi dạy đọc mày bài thơ mà thôi,
khoan dạy đọc *bình trác* dã.

Năm 1875, ta làm thầy dạy chữ nho tại trường Bản Quốc, (A) hay
nhắc chuyện thuở còn thư âu, Thấy ta bắt đọc **THI NIÊM BÌNH**
TRÁC cho quen, mà không cảm nghĩa *bình trác* là dì gì, cho nên ta
thường cát-cát đọc như vậy, lại cũng trưởng dầu như vậy :

Bim bim, *xát xít,* *xát bim bim,* vân vân.

(A) M. Truong-minh-Ký, au Collège Indigène (*Saigon*.)

Saigon, le 10 mars 1875.

Monsieur,

Je vous annonce que, par décision en date de ce jour je vous ai
nommé, à compter du 1^{er} janvier, *professeur de carrières chinois*,
pour servir sous les ordres de M. le Directeur du Collège Indigène.

Votre solde est fixée à nulle quatre cents francs par an.

Le Directeur de l'Intérieur,
PIQUET

Bắt cứ thí niêm bình trắc theo tuyêt cũ, bòn câu dưới như bòn cáo
S trên, bòn câu thứ năm, chữ thứ 5, 6, 7, hể khôi bình, thí là : *bình*
bình trắc; hể khôi trắc, thí là : *bình trắc trắc*.

Trắc khôi :

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Trắc trắc, | <i>bình bình</i> , | trắc trắc <i>bình</i> , |
| <i>Binh binh</i> , | trắc trắc, | trắc <i>bình binh</i> , |
| <i>Binh binh</i> , | trắc trắc, | <i>bình bình</i> trắc, |
| <i>Trắc trắc</i> , | <i>bình bình</i> , | trắc trắc <i>bình</i> , |
| 2. Trắc trắc, | <i>bình bình</i> , | <i>bình</i> trắc trắc, |
| <i>Binh binh</i> , | trắc trắc, | trắc <i>bình binh</i> , |
| <i>Binh binh</i> , | trắc trắc, | <i>bình bình</i> trắc, |
| <i>Trắc trắc</i> , | <i>bình bình</i> , | trắc trắc <i>bình</i> . |

Nhứt, tam bát luận ; nhì, tứ, lục phân minh.

Bình khôi :

- | | |
|--|---|
| <i>Gon voi.</i> | Giồng chí đồ sộ trước kia ca,
Chàng phái là voi, cá một gá |
|  | Mặt lợn lưng lôm kê bòx dựng
Voi rồng miệng cá chồi hai ngà ;
Tiếng cày ruộng thuần là lam cò,
Tục đậm mồ ma ày phà nhà,
Quê quán xưa kia nơi tượng quân
Cùng là thô săn nước xiêm la. |

(Thơ xưa.)

Trắc khôi :

- Sương tuyêt gọi NHUÂN ĐÀ mây thu,
Da ĐEN mặt lợ tiếng vú vù.
Ý MINH lúc láo râu TRÊN sọ,
Hai chúng so se nọc dưới khu ;
Châm chít đồ MÈN khoe bực tri,
Đục XOI cây mục tò LOÀI ngu,
Còng LINH chẳng nghĩ người VŨN quên,
Bông bì nụ BẦU xùm xít bu.

Gon ong.



(Thơ xưa.)

Thơ tìm câu thì phân làm tám về lù : Một câu-khai, một câu-thừa, một cặp-trạng, một cặp-luận, một câu-chuyển, một câu-kết.

Còn muỗi.

Muỗi hòi ! sanh sao sướng mọi dèu,
Thiều chí chí nứa hày còn kèu,
Lâu son các tía hàng lui tới,
Đá tuyêt má đào mặc áp yêu,
Béo miệng chàng thương con trè dại,
Cánh hồng nào tưống chúng dân nghèo,
Một mai dẫu gặp Vương-hoài-Quắc,
Sứa tội nhà người át chàng nhiều ! (Thơ xưa.)

Lâm thơ phải giữ theo dề, mà chàng nén phạm dề, là trạng luân
chẳng được dùng chử ra nói dề.

Còn quai.



Trời sanh vật qui gọi kim qui,
Đất săn giông linh biệt lè nghi,
Nho giáo bòn thiên còn vẹn đẽ,
Lạc thơ tám què củng bên ghi,
Cánh tiên mèn đạo ngày ngày tới,
Cõi Phật nghe kinh bùa bùa đi,
Mặt xâu mặc dẫu lòng hảo thiện,
Vóc hèn nhường vậy dạ tử bi. (Thơ xưa)

Thơ hoặc lìy vận trắc, hoặc lìy vận bình, Hè thơ bòn câu thì ba
vận ; mà tóm câu thì năm vận. Có khi hàng vận trước, phải làm theo.

Lò mò lò cho trò,
Bè tre che le the,
Xô cỏ vỏ ô rò,
Ôi thôi rồi nói xôi,

Đem nem nhem thèm em,
Tháng ăn màn nhăn ràng,
Không chóng trông bóng lòng,
Qua nhà bà già ta.

Văn trắc :

Sao bắc ngang trời, đêm muôn sáng,
Người buồn dựa nguyệt, lòng ngao-ngán,
Tranh Tân bên các bồng tai vang,
Gái Triệu gán nhà dờn tiếng rẳng.
Khúc dứt, mày xanh, tướng sắc phai,
Điệu mau, ngón, ngọc, e sương dạn,
Thàm trông, then bạc, cửa côn gài,
Chi bằng chiêm-bao mây thùy hẵn.

Văn bình :

Sao bắc ngang trời muôn rạng đông,
Người buồn dựa nguyệt ý khôn cùng,
Tranh Tân, tiếng vàng nghe trên các,
Gái Triệu, tay dờn rẳng dưới cung,
Khúc dứt mày xanh thương mặt ủ,
Điệu mau ngón ngọc cầm sương lồng,
Tứ bể cửa các then côn đóng,
Mượn giặc chiêm-bao họa thùy không.

Phép thi tam-câu, trạng luận thường phải làm liền dời. — Bài có
sáu thê: 1^o chánh-danh, 2^o đồng-loại, 3^o liên-chú, 4^o song-thinh,
5^o điệp-văn, 6^o song-ngưng.

Thời thê.

Lớp tân lớp mọc ngó cho cung,
Thời thê xây ván khó biết hung,
Trời đất nỡ chịu tay bạo ác,
Nước non dễ giận kè anh hùng,
Ra tuồng rộng-rãi dàng nguy hiểm,
Tới lối hép-hỏi ngã hiêu trung,
Lập thảm quạt sầu ngày thôn-mòn,
Dứt đi nỗi lại nghĩ mà xung.

Thor bảy chữ phải giữ bình thường, bình hả nơi chữ thứ tư với chữ thứ bảy; lại phải giữ bình trắc nơi chữ thứ năm; Trắc để bình, kêu là *phong yêu* là eo khúc giữa oõ hai đầu; còn bình để trắc, thì kêu là *hợp-tắc* là eo khúc giữa nhõ hai đầu.

Dai lâm cho lâm, dai hưởn dai, (hợp-tắc).

Khòn cõ bỏ qua, khòn củng khòn, (phong yêu).

NGÙ NGÔN LUẬT THÚC.

Bình khởi:

1. Bình bình,	trạc trạc bình,	2. Bình bình,	binh trắc trắc,
Trạc trạc,	trạc bình bình,	trạc trạc,	trạc bình bình,
Trạc trạc,	bình bình trạc,	Trạc trạc	bình bình trạc,
Bình bình,	trạc trạc bình;	Bình bình,	trạc trạc bình.

Trắc khởi:

1. Trạc trạc,	trạc bình bình,	2. Trạc trạc,	binh bình trạc,
Bình bình	trạc trạc bình,	binh bình,	trạc trạc bình,
Bình bình,	bình trạc trạc,	binh bình,	bình trạc trạc,
Trạc trạc,	trạc bình bình;	Trạc trạc,	trạc bình bình.

Nghì ngôn thi niêm bình trạc cũng như thi ngôn bò bét hai tiếng đầu.

1. Hùy hùy! chà chà! cao,
Lên cõi thử thế nào,
Kiền TRÀY xoài triều hột,
Bảy mươi bắp thơ mao.

2. Suối khẩy đòn rí-rit:
Chim trò chuyện làng-xao
Mau chọn lùi bước xuống,
Chờ khởi tiếng tăm pháo!
(Thor xưa.)

Tuyệt cú thi là thơ bốn câu, phân nửa bài tam câu ; hoặc bốn câu trước, hoặc bốn câu sau, hoặc hai câu trên hai câu dưới, tùy ý người làm thơ.

Cây vông.

Ghé mắt loài san cò, Riêng buồn phận chủ vông,
Cột rường không đáng mặt,Thêm bàn những gai chông.

(*Thor xưa.*)

Văn chương chuộng liên dời, Dời song-quan có hai câu, dời cách
cú là cách một câu, còn dời hạc-tắc thì là cách cả về.

1. Mật,

Dời. — Còn.

2. Môi son,

Dời. — Má phàn.

3. Người yêu điệu,

Dời. — Kẻ tư phong :

4. Bến hơi rơm lửa,

Dời. — Động lòng mưa mây.

5. Dã run cây nhát khỉ,

Dời. — Lại vạch lú tìm sâu.

6. Hả đê bụng tai trộm lạc,

Dời. — Chồn khôn bịt mắt bắt chim.

7. Trám trận oai linh, đèn dưới gió.

Dời. — Năm năm công nghiệp, bợt ngoài sòng.

Cách cú: Nèo tuổi xanh xà vấp bụi hồng,

Thuyền ngư phiêu đưa vào động bích ;

Dời. — Khách má dò tăng đeo phật bạc,

Chỉ nguyệt ông dát lại lũ son.

Hạc-tắc: Nào những thuở nèp cây xanh, nghe lạc ngựa,

Thập-thoan bóng dù đang kiệu,

Mà than rằng chí cá trưng phu ;

Dời. — Đến lúc bầy ngồi gác đồng ngọc, nhằm tranh người,

Xor-xao ngoài vòn, trong rèm,

Lại làm choanh ngồi sang hoàng đế.

Phép đặt thơ vần lục bát, thì *giữ nhì từ lục phản minh*:

— binh — trắc — bình.

Cửu-tâm, chửi thứ sáu thương binh thì chửi thứ tám phải hạ-bin;

chửi thứ sáu hạ binh, thì chửi thứ tám phải thương binh.

Cửu-chơn có à Triệu-kiều,
Vũ dài ba thước, tài cao muôn người;
Gặp cơn tháo muội cơ trời,
Đem thân bổ liền theo loài hổng tang.

Cửu-sáu có mõ dồi, thì chửi thứ hai hoặc trắc hoặc binh; chửi thứ tư có khi cũng để binh.

Người quốc sắc, kè thiên tài,
Tinh trong như dã, mặt ngoài còn e.
Tuần trăng khuyết, đìa dẫu bao,
Mặt mõ-trống mặt, lòng ngao-ngán lòng.
Khi nghe hạnh, khi nét người,
Khi ngâm-ngợi nguyệt, khi cười-cợt hoa.

Cửu-tâm có khi phân hai đoạn, có khi phân ba đoạn.

Bảy giờ đất thấp trời cao,
an lam sao, nói lam sao, bảy giờ.
Tiếc thay, trong giã trăng ngắn,
đen phong trán, cung phong trán, như ai.
Một mình ảm-ý cảnh cháy,
đìa dẫu voi, nước mắt đáy, nam cảnh.
Sớm khuya khán mặt luộc dâu,
phận con hấu, giỗ con hấu, đám sai!
Chùa đầu trông-thay nẻo xa,
ranh-ranh: Chiêu-án-am, ba chửi bảy.
Hoa trôi bèo giặt đã đánh,
biết duyên mình, biết phận mình, thê thỏi!

Vân chương bay dũng tiếng liên-dối cho êm lời nói:

Nào người phung chạ loan chung,
não người tiếc lục tham hóng là ai?

Dâ không kè doi người hoài,
Sẵn đây ta kiêm một vài nén hương.

(Đây lụa riêng ít tiếng, sắp theo vần cho dễ đọc).

Đẹp mặt nở mày, ven mày bắn nhạn.
Đỗ quán xiêu đình, thân kính quỉ khóc.
Kết tóc xe tơ, dào thơ liều yêu.
Dặm liều dang hòe, sương che tuyêt chô.

10 Hương cũ phèn thừa, tâm mưa châi gió.
Trách sô than thản, rây lẩn mai lụa.
Đóng cửa gài then, buột yên quầy gánh.
Mưa tạnh gió khoan, xuân lan thu cúc.

Nhã ngọc phun chàu, treo bẫu quầy niếp.
20 Gió kép mưa đơn, non nhơn nư ốc tri.
Phu quí thê vinh, cha lành con thảo.
Cá chận chim lồng, vào lòn ra eúi.
Tháo cùi số lồng, thura hông râm lục.
Thay bực đổi ngồi, sao đổi vật đổi.

30 Bèo nỗi mây chìm, bóng chim tam cá.
Bướm rã ong rời, huê cười ngọc thòi.
Lỡ một lâm hai, chàu mày ù mắt.
Bèo giật huê trời, phàn giổi son diêm.
Chó điếm mèo đăng, hoa tường liều ngò.

40 Dày gió đạn sương, ong chướng bướm chán.
Chì Tân tơ Tân, khô lòn chà phุง.
Huê rụt hương bay, than dài thở vân.
Đổi trắng thay đen, giàn duyên thi phèn.
Cười phản cợt son, chán đơn gỏi chich.
50 Nước bích non xanh, trắng thanh gió mát.

Văn chương ta hay dùng tiếng trùng-dài cho êm lời nói:

*Khi ăn khi nói đồ-dang,
Khi thấy khi tờ, xem thường xem khinh.
Sanh càng nhơ dài nhơ ngày,
Đợt dài đợt vẫn, chén dày chén voi.*

(Đây lựa ít tiềng làm kiêu).

1	Đủ ngbê đủ nghiệp,	cung kép cung đào.
	Vùi đầu vùi óc,	bực bắc bực nam.
	Đã lâm đã lở,	lâm vợ lâm chồng.
	Vào khuôn vào rập,	sòn kép sòn trăng.
10	Té tiền té bạc,	dối bực dối ngồi.
	Hết hơi hết sức,	ngó quắt ngó quanh.
	Dị hình dị dạng,	mồi cảng mồi chon.
	Lo hơn lo thiệt,	hết sách hết vở.
	Và tờ và thấy,	cao mày cao mặt.
20	Bá vật bá vơ,	cờ hờ cờ bắc.

Phép đặt vịnh ngâm thì là một cặp đối bày chữ, kè một cặp văn săn tam. — Cặp đối giữ tam ngâm thời phieu minh.

— — — trác, — — bình — — trác,
— — — bình, — — trác — — bình.

*Chim dày nước, cá lở-đờ lặn,
Liện da trời, nhạn ngàn-ngo sa.
Hương trời đậm nguyệt say hoa,
Tây-thì mót via, Hàng-nga giật mình.*

Cặp đối lấy vận nơi chữ thứ bày trên với chữ thứ năm dưới. — Cố khi bày vận tại chữ thứ ba.

*Chín lán gươm báu chồng tay,
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.
Nước thanh bình, ba trăm năm cũ,
Áo nhung trao quan vũ từ đây.*

Văn chương ta phần làm nhiều loại: *Phú, van, thơ, tư, giải; chiến, biến, luận, minh, bì; truyền, thuyết, nguyên, biến, khai; sớ, hành, châm, tung ký.* — Thị ngữ ngôn, thắt ngôn lại phần làm *triều nguyễn, đoán thiên;* lại có thi *triều đoán cá,* lại phần làm: *Cà, tờ, dàn, khúc, ngâm;* v.v.

TRỊNH CÔNG AN-TUYỀN HẦU, LIÊN HUỒN THI

1. Vuông tròn trời đất nỗi khôn cùng,
Tháng bảy ngày râm tối Quảng-dòng,
Kéo kéo làng-nhang nhai chưa dứt,
Tơ vò rỗi-rảm gỡ hẫu xong.
Nửa năm rượu thịt, đổi quan khách,
Ngàn đậm non sông, một chiếc đồng. (1)
Chờ gặp cõi nhơn, bày khoản khúc,
Kéo dây thương đờ, đờ người trông.
2. Nguời trông nên phải gán chịu lớn,
Tháng ti ngày dần tới Úc-mòn,
Ngàn trượng ơn sầu lai-làng biển,
Muôn trùng nghĩa nặng chèp-chồng non,
Dưới trời ai kè không tội chúa,
Trên đất mày người chẳng vợ con,
Đỗ-sở vật chí, xem hời đó,
Chàng sau chàng trước chàng đèn mòn.
3. Đen mòn sao đặng nghĩa cùng ta,
Năm nù sớm khuya việc cửa nhà,
Ít sòng xưa nay, người bảy chục,
Nhiều lo lui tới, đạo năm ba,
Trăng tròn mặt ủ, mày chưa vén,
Biển mặn lòng thương, nước khó pha,
Cây cỏ Diên-quang soi lò dạ,
Đè đâu chàng biết vây nhưng là.

(1) Chiếc đồng hay là mỏng đồng, là chiến thuyền, là tàu trên

4. Nhưng là muôn mõ nèo chông gai,
Chi quản đường xa mày đậm dài,
Dưới nguyệt hâm vui nên chước chén,
Trong sương chịu lạnh động tám mai,
Đã cam minh phải cày vỏ dụng.
Chờ nại người chè dứa bát tài,
Nghĩ kẽ ba trăm năm có lè,
Xin dừng nấu-ní chuyện nay mai.
5. Nay mai còn có chỗ chưa tường,
Cách bạn xa-xuôi mày tháng trường,
Đường nọ phải chàng còn lộn-lạo,
Việc này khôn dại hay lương-trọng,
Chanh-ranh bởi đó sao lăng-liên,
Mắt-mò vì ai khéo vân-vương,
Trinh với bao nhiêu người quyền thế,
Đam lòng quản tử mặc lo lường.
6. Lô lường lại giận nỗi con cua,
Tường đèn căng thèm sự đầu đưa,
Mày mịt-mù che trời nhớ bạn,
Nước minh-mông đầy biển trống vua,
Đi cờ thè đỏ tay không thiáp,
Đêm đât dàng này cuộc chàng thua,
Cho rò làm người thì phải vậy,
Đi mô chẳng biết một bàn lúa.
7. Một bàn lúa sạch đá hoang hung,
Phong cảnh như vầy phi luồng trông,
Đoi vịnh năm ba thuyền đồ liều,
Bèn non bảy tám hạc về tung,
Vật còn chút biêt trời khuya sớm,
Người dè không hay đất lạnh-lùng,
Liếc thây chín trùng chưa khoe gỏi,
Dám đâu minh chịu phận thung-dung.

8. Thung-dung theo thè ít ai bi,
Mượn mò làm vui dễ khó chi,
Thu hứng tâm bài thi Đồ phù,
Đông ngâm một bức họa Vương-duy,
Cảm xan chong phiêm thương tri kí,
Cờ sắp thura con học chinh sú,
Nhớ đó thời thời người dễ dặng,
Thôi người dễ dặng khó chí chí.
9. Chỉ chỉ nghe đèn, tâm long xiêu,
Chắp nỗi Ti-bà hoàn bảy nhiêu,
Riêng trách chàng vàng, tay vẽ tượng,
Thẩm than không bạc, mặt mua yêu,
Đất Hồ huệ ủ màu khôn lợt,
Trời Hán trắng tròn bóng xè theo,
Bao quản ngọc quang, tinh mây đậm,
Mây sâu gió thảm buổi ban chiều.
10. Ban chiều bên núi bóng cờ dưa,
Tiết nghĩa năm ba hảy đợi chờ,
Lò thây ác vàng, lòng có Hán,
Liếc xem tuyệt bạc, mắt không Hồ,
Chồng sương một cán, cờ ngay thẳng,
Trái gió năm canh, dạ phật-phor,
Voi hồi xanh xanh kia biết chàng,
Ngày nào vẽ dặng nước nhà xưa.
11. Nước nhà xưa có phụ chí ai,
Nhẫn với bao nhiêu kè cõi ngoài,
Gắn súc dời non khoan nói tuồng,
Trái lòng nâng vạc mới rằng trai,
Nâng sương chưa đội trời chung một,
Sông núi dừng cho đất rẽ hai,
Giúp cuộc Võ Thang thêm trí lực,
Người còn dễ tiếng nước lâu dài.

12. Lâu dài mong trả nợ quản thân,
Bao quản dường xa gánh nắng hoàng,
Chip lụy anh hùng khi tác biệt,
Bày tình trung nghĩa đạo vi thân,
Con ve mây chập, hoi kêu hạ,
Đỗ vùn năm canh, tiếng khóc xuân,
Gió thảm mưa sầu đang dập-dà,
Bút huê mượn chép sự khùng khảng.
13. Khùng khảng lại tưống chuyện lăng-nhang,
Tôi chớp mai mưa gãm chàng-bảng,
Bên nước mướt hai đứa chiếc lá,
Đất trời ba bay đợi con trăng,
Thương dày lại dặn đừng thương lăng,
Nhớ đó thời thời chờ nhớ xâng,
Mồi nợ dày duơn, ai có hồi,
Xưa nay cùng một tâm lòng chàng.
14. Tâm lòng chàng phải, phải phần trần,
Ít nói ày người dường tinh chán,
Đã bện bổ-nhin làm đứa qui,
Lại trau cục đá tượng ông thần,
Đầu chưa nước phản tỏ gương mặt,
Sần cổ cây da cây tằm thảo,
Cùng muôn đem mình theo thè ày,
Đem mình theo thè ày bản thân.
15. Bản thân phát giận đứa xung-xâng,
Quán Sò lâu Tân đã mây trắng,
Phời-phói mưa xuân, hang đè lấp,
Chan-chan nắng hạ, lửa đương hừng,
Thu trao thơ nhạn, lời no âm,
Đồng gấp tin mai, chuyện khó-khan,
Trời đất bờn phương non nước đỏ,
Lâm chí nên nỗi tối lăng-nhang.

16. Lang-nhang bùa diệp cảng hoang-dàng.
Tiệc ngọc thuyền huê, bạn dài-dáng,
Than phận linh-dinh, dào lắc-lò,
Trách tinh lạc-lèo, liều lang-quảng,
Còn trăng nhán bóng, cây mai bạc.
Đì giò đưa duyên, dỏa cúc vàng,
Ôn dội chúa xuân, cơn gấp-gồ,
Canh tàn mộng tĩnh, dám mê-mang !
17. Mê-mang cho đèn hực là tiễn,
Năm đâu năm bài già dạng diên,
Vui sần trước huê vài đóa cúc,
Lơ chí trong dày mày đồng tiễn,
Tưu-linh, vợ lạy, không rời chén,
Lý-hạch, vua kêu, chàng nói thuyền,
Hầu muồn học đòi theo thê ây,
Song lo thời thê hãy chưa yên.
18. Chưa yên ta phải tính làm sao,
Cơm áo ngồi không dễ dàng nào,
Đã cậy binh sương trừ giặc cỏ,
Lại bày trận gió phật cờ lau,
Đất an cỏi Việt, rồng nho rậm,
Trời giúp nhà Ngu, biền thánh cao,
Mới rò tài non đến nợ nước,
Dám đâu tưởng chuyện ăn nguồn đào.

CHUNG
